

*Een herinnering in liefde
is een herinnering voor altijd ...*



We zijn bedroefd om het heengaan van
de heer

Gabriel Steyaert

weduwnaar van mevrouw Clara De Prest sinds 1953
en van mevrouw Marcella De Prest sinds 2018.

Geboren in Ursel op 9 september 1924
en van ons heengegaan in het AZ Alma
in Eeklo op 1 april 2023,
getroost door het sacrament van de ziekenzalving.

Dit melden u zijn kinderen en kleinkinderen:

Eric en Monique De Maertelaere - Steyaert,
Marcel en Rita Berkenbosch - Steyaert,
Sophie Berkenbosch - Johan Bulcke,
Luc en Marijke Vandaele - Steyaert.

Zijn broer, schoonzussen, nichten en neven van
de families Steyaert en De Prest delen mee in de rouw.

*Dank en waardering aan zijn huisarts dr. L. Vanderhaeghen,
alsook aan de directie, het personeel en de vrijwillige
medewerkers van het WZC Ons Zomerheem in Zomergem.*

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen afscheid te nemen
van Gabriel in de kapel van het WZC Ons Zomerheem,
Dreef 47 in Lievegem-Zomergem,
op **DONDERDAG 6 APRIL 2023 om 10.30 uur.**

Na de crematie zal zijn asurn bijgezet worden
in het columbarium op de begraafplaats van Ursel.

We komen samen in de kapel vanaf 10 uur.
Er is gelegenheid tot condoleren na de dienst.

Een laatste groet is mogelijk in het funerarium van
Van de Velde Uitvaart,
Hofbouwstraat 10b in Lievegem-Zomergem,
op woensdag 5 april van 18 tot 19 uur.

Graag uw correspondentie via Van de Velde Uitvaart,
t.a.v. de familie van de heer Gabriel Steyaert,
Hofbouwstraat 10b - 9930 Lievegem.

*Zijn kinderen en kleinkinderen
danken u voor uw gebed,
uw warme blikken van medeleven
en uw lieve woorden van troost.*

Van de Velde Uitvaart, Lievegem



*Een herinnering in liefde
is een herinnering voor altijd ...*



Troostende herinnering aan

de heer

Gabriel Steyaert

weduwnaar van mevrouw Clara De Prest
en van mevrouw Marcella De Prest.

Hij werd geboren in Ursel op 9 september 1924
en ging van ons heen in het AZ Alma
in Eeklo op 1 april 2023,
getroost door het sacrament van de ziekenzalving.

*Sterven doe je niet ineens
maar af en toe 'n beetje
en alle beetjes die je stierf
't is vreemd, maar die vergeet je
het is je dikwijls zelfs ontgaan
je zegt ik ben wat moe
maar op 'n keer dan ben je aan
je laatste beetje toe.*

- Toon Hermans -