

*Ga maar,  
het is goed geweest!*

*Er is iemand  
aan de andere kant  
die op je wacht ...*



Met onuitwisbare herinneringen  
nemen wij afscheid van

de heer

# Albert Debeer

weduwnaar van  
mevrouw Hilda Moens † 2016.

Geboren in Gent op 28 januari 1936  
en van ons heengegaan in het WZC Ons Zomerheem  
in Zomergem op 28 augustus 2024.

Hij mocht zich getroost voelen  
door het sacrament van de ziekenzalving.

~~~

Wij nodigen u uit om samen afscheid te nemen  
in aanwezigheid van de asurn van Albert,  
in de kapel van het WZC Ons Zomerheem,  
Dreef 47 in Lievegem-Zomergem,  
op ZATERDAG 7 SEPTEMBER 2024 om 10.30 uur.

Aansluitend volgt de asverstrooiing  
op de asweide van de begraafplaats van Zomergem.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten  
in de hal van de kapel vanaf 10 uur.

Albert leeft voor altijd verder in de harten van

Ingrid Debeer en Wouter Naert

Liesbeth Naert en Nico Van Gils  
Sem en Nelles

Hannes Naert  
Sander Naert

Mathias Naert en Marlies Willaert  
Luna en Lias

Yves Debeer en Ann Vanvooren

Jari Debeer en Dinah Arys  
Lisa Debeer en William Turner Birkitt

Sabine Debeer en Werner Vervecken

Evelien Vervecken en Nikita Verhelst  
Noé

Sofie Vervecken en Julien Andries  
Jasper Vervecken en Eveline De Praetere

*zijn kinderen, kleinkinderen  
en achterkleinkinderen.*

Zijn schoonzussen, schoonbroers, nichten en neven  
van de families Debeer en Moens rouwen mee.

*Van harte dank aan de artsen van Huisartsenpraktijk Lievegem,  
alsook aan het ganse team van het WZC Ons Zomerheem  
in Zomergem, voor hun bekwame en warmmenselijke zorgen.*

Graag uw correspondentie via Van de Velde Uitvaart,  
t.a.v. de familie van de heer Albert Debeer,  
Hofbouwstraat 10b - 9930 Lievegem.

Ingrid en Wouter,  
Yves en Ann,  
Sabine en Werner,  
en hun kinderen en kleinkinderen,

danken u voor uw  
warme genegenheid en  
uw troostende blijken  
van deelname in de rouw.

Van de Velde Uitvaart, Lievegem



*Ga maar,  
het is goed geweest!  
Er is iemand  
aan de andere kant  
die op je wacht ...*



Liefdevolle gedachtenis aan

de heer

**Albert Debeer**

weduwnaar van  
mevrouw Hilda Moens.

Geboren in Gent op 28 januari 1936  
en van ons heengegaan in  
het WZC Ons Zomerheem in Zomergem  
op 28 augustus 2024.

Hij mocht zich getroost voelen  
door het sacrament van de ziekenzalving.

Als ik ooit doodga,  
begraaf me dan niet,  
verstik me niet  
onder een zware steen.

Als ik ooit doodga,  
verstik me dan niet in je tranen,  
maar schep een herinnering  
aan onze mooie momenten samen.

Strooi mijn as uit, voor alle winden,  
zodat, wat ooit mijn lichaam was,  
de weg kan vinden,  
naar alles wat het eens beminde.