

*Achter je ligt een leven van werken en plicht  
en juist dat bepaalde in alles jouw gezicht.  
Goed was jij je hele leven  
moedig ben je tot het einde gebleven.  
Goed wil je nu dat wij zullen zijn  
maar afscheid nemen doet ons zo'n pijn.*

Bedroefd, maar ook dankbaar om alle mooie  
momenten samen, nemen wij afscheid van

mevrouw

# Blanche De Vogelaere

weduwe van de heer Ernest Yde † 2001

geboren in Gent op 4 maart 1934  
en er na een kortstondige opname in het AZ Jan Palfijn  
overleden op 1 februari 2024.

Zij zal altijd warmte blijven geven in de harten van:

Johan Yde en Marleen De Temmerman,  
Mike Yde en zoon Milio,  
Kathleen Yde,

*haar kinderen, kleinzoon en achterkleinzoon.*

Haar zus, broers, schoonzussen, schoonbroers, nichten en neven van  
de families De Vogelaere, Yde, Vermiesch en Depuydt rouwen mee.

*Van harte dank aan haar huisarts dr. H. Batsleer en  
haar thuisverpleger Ruben Batsleer, voor hun goede zorgen.*

Wij zullen volgens haar wens in intieme kring afscheid nemen  
in aanwezigheid van haar asurn, in Aula Saudade.

Haar asurn zal bijgezet worden in het columbarium  
op de begraafplaats van Zomergem.

Een laatste groet is mogelijk in het funerarium  
van Van de Velde Uitvaart, Hofbouwstraat 10b  
in Lievegem-Zomergem, op dinsdag 6  
en woensdag 7 februari, telkens van 18 tot 19 uur.

Graag uw correspondentie via Van de Velde Uitvaart,  
t.a.v. de familie van mevr. Blanche De Vogelaere,  
Hofbouwstraat 10b - 9930 Lievegem.



B  
Be

Van de Velde Uitvaart, Lievegem



Ter nagedachtenis van

mevrouw

Blanche De Vogelaere

weduwe van de heer Ernest Yde

*Gent, 4 maart 1934 - 1 februari 2024*

De familie dankt u voor uw warme sympathie  
en uw hartelijke blijken van deelname in de rouw.

*Achter je ligt een leven van werken en plicht  
en juist dat bepaalde in alles jouw gezicht.  
Goed was jij je hele leven  
moedig ben je tot het einde gebleven.  
Goed wil je nu dat wij zullen zijn  
maar afscheid nemen doet ons zo'n pijn.*

