

*Dank aan zijn huisartsen  
dr. Eline Daelemans en dr. Sarah Matthys  
van Huisartsenpraktijk Lievegem,  
de directie, het personeel en de vrijwillige medewerkers  
van het WZC Ons Zomerheem in Zomergem  
en iedereen die hem met liefde, vriendschap  
en goede zorgen heeft omringd.*

Van de Velde Uitvaart, Lievegem



We bewaren dankbare  
en liefdevolle herinneringen aan

# *Chrétien Vanden Abeele*

Brugge, 02.07.1953 - Zomergem, 13.07.2022

Papa, schoonpapa en pépé snoep van

Stefanie en Steven, Gert-Jan, Elise, Charlotte,  
Sylvie en Davy, Emile, Rosalie, Jules,  
Severine en Annelien.

*We hebben in kleine kring afscheid genomen.*

De stilte, het naarste geluid dat er bestaat,  
het verdriet, de pijn die nooit over gaat.  
De angst dat je afwijkt van het ideaal,  
maar muziek doorbreekt dat allemaal.

Emoties worden mooi beschreven,  
iets wat muziek fantastisch doet.  
Zonder muziek kan ik niet leven,  
muziek zit in mijn bloed.

Meer dan een ritme, meer dan wat noten,  
de allermooiste teksten, daar heb ik van genoten.  
Muziek zal nooit meer verdwijnen, als jij daarin gelooft,  
er is altijd een deuntje, dat deuntje in je hoofd.