



*Heel bijzonder, heel gewoon,
gewoon een heel bijzondere man.*



We zijn bedroefd om het plotse heengaan van

FRANK LAUWAERTS

zoon van Georges † en Marie-Louise †
Lauwaerts - Van Lantschoot

Gent, 25 februari 1959 - Zomergem, 11 januari 2026

Frank leeft verder in de herinneringen van

Julien Lauwaerts - Marie Thérèse Cardon †, *zijn nonkel;*

Eddy Lauwaerts - Eva Hasiec,

Celine Lauwaerts - Didier Steenbeke,
Justyna Nowak - Christophe Vandervoort en kinderen,
Piotr en Marta Nowak en kinderen,

zijn nichten en neven;

Eva 🐾,

*zijn trouwe hond die tot het laatst
aan zijn zijde is gebleven.*

De families Lauwaerts en Van Lantschoot rouwen mee.

*Van harte dank aan iedereen die Frank goeie zorgen,
liefde en vriendschap heeft gegeven.*

Wij nodigen u uit om samen afscheid te nemen
in aanwezigheid van de asurn van Frank,
in de parochiekerk Sint-Martinus
van Lievegem-Zomergem,
op **ZATERDAG 17 JANUARI 2026 om 9.30 uur.**
Aansluitend volgt de asverstrooiing op de asweide
van de begraafplaats van Zomergem.

We komen samen in de kerk vanaf 9 uur. De offerande
zal als blijk van deelname in de rouw aanzien worden.

Er is een parochiale namis in dezelfde kerk
op zondag 15 februari 2026 om 9 uur.

Graag uw correspondentie via Van de Velde Uitvaart,
t.a.v. de familie van Frank Lauwaerts,
Hofbouwstraat 10b - 9930 Lievegem.