



Lydia Samyn

1938 - 2024

*We hebben in stilte bij jou gewaakt,
je zachtjes aangeraakt,
je lieve dingen ingefluisterd ...*



Op het einde van een zonovergoten dag
is stilletjes van ons heengegaan

mevrouw

Lydia Samyn

echtgenote van de heer Erik Waelput

Petegem-aan-de-Leie, 18 maart 1938 - Gent, 23 juni 2024

Wij nemen in intieme kring afscheid van Lydia in Aula Saudade.
Haar as zal verstrooid worden op het kerkhof van Mariakerke.

Lydie leeft verder in de mooie herinneringen van

Erik Waelput,

haar echtgenoot,

Inge Waelput en Philippe Grambras,

Simon †,

Frerik en Jamie, Jules,

Senne, Aurora,

Hans Waelput †,

Mieke Waelput en Yves Boone,

Ann-Sophie en Brendon,

Elise en Dries,

haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen,

alle aanverwanten van de families Samyn, Waelput, Roose en Verhaege.

Graag uw correspondentie via Van de Velde Uitvaart, t.a.v. de familie
van mevrouw Lydia Samyn, Hofbouwstraat 10b - 9930 Lievegem.

Van de Velde Uitvaart, Hofbouwstraat 10b, Lievegem - Tel. 09 372 73 26
Online condoleren kan pas vanaf zaterdag 29 juni 2024 via www.funeralservices.be



Lydia

1938 - 2024





Ter herinnering aan

mevrouw

Lydia Samyn

echtgenote van de heer Erik Waelput

geboren in Petegem-aan-de-Leie op 18 maart 1938
en zachtjes van ons heengegaan in Gent op 23 juni 2024.

Van harte dank voor uw steun en warme blikken
van deelname in de rouw.



*Stil en eenvoudig
ben je weggegaan.*

*Stil en eenvoudig
zul je in onze harten
blijven voortbestaan.*