

*Dankbaar dat we tot op het laatste moment bij jou mochten zijn.
Toch doet het afscheid ongelofelijk veel pijn.*

Met liefdevolle en dankbare herinneringen
nemen wij afscheid van

de heer

Karel Speeckaert

echtgenoot van mevrouw Regina Vermeire

geboren in Ursel op 24 juli 1938 en zachtjes
van ons heengegaan in het WZC Ons Zomerheem
in Zomergem op 2 april 2023.

Lieve echtgenoot, vader, groot- en overgrootvader van

Regina Vermeire

Miriam Speeckaert en Oswald De Meyer

Melissa De Meyer en haar zoon Brenko

Conny Speeckaert en Luc Rombaut †

Ruth Rombaut en Jan Stock
en hun dochters Naelle en Liore.

Zijn zussen, schoonzussen, schoonbroers, nichten en neven
delen mee in dit verdriet.

*Van harte dank aan zijn huisarts en het voltallige team van
het WZC Ons Zomerheem in Zomergem voor hun goede zorgen.*

Wij nodigen u uit om samen afscheid te nemen van Karel
in Aula Saudade, Hofbouwstraat 10b in Lievegem-Zomergem,
op **ZATERDAG 8 APRIL 2023 om 10 uur**.

Na de crematie zal zijn asurn begraven worden in de urnenkelder
van de familie op de begraafplaats van Zomergem.

We komen samen in de aula vanaf 9.30 uur,
condoleren kan na de dienst.

Een laatste groet is mogelijk in het funerarium van
Van de Velde Uitvaart, Hofbouwstraat 10b
in Lievegem-Zomergem, op woensdag 5
en donderdag 6 april, telkens van 18 tot 19 uur.

Graag uw correspondentie via Van de Velde Uitvaart,
t.a.v. de familie van de heer Karel Speeckaert,
Hofbouwstraat 10b - 9930 Lievegem.





Van de Velde Uitvaart, Lievegem.



*Dankbaar dat we tot op het laatste moment
bij jou mochten zijn.
Toch doet het afscheid ongelofelijk veel pijn.*

Liefdevolle herinnering aan

de heer
Karel Speeckaert

echtgenoot van
mevrouw Regina Vermeire

Ursel, 24 juli 1938 - Zomergem, 2 april 2023

*Zijn echtgenote, kinderen,
kleinkinderen en achterkleinkinderen,
danken u voor uw warme sympathie
en uw hartelijke blijken van deelname in de rouw.*

Langzaam ben je
van ons weggeleden.

Elke dag een beetje meer ...

Telkens werd je weer iets ontnomen,
dat deed jou en ons heel veel zeer.

Het is een gemis, een stille pijn,
dat je nooit meer bij ons zult zijn ...

