



Micheline Poppe

1944 - 2024

*Tu n'es plus là où tu étais, mais tu es partout là où je suis.*

- Victor Hugo -



Omringd door haar gezin is stilletjes van ons heengegaan

mevrouw

*Micheline Poppe*

weduwe van de heer Guy Degroote † 1973

Gent, 27 juli 1944 - 21 november 2024

Wij nodigen u uit om samen afscheid te nemen van Micheline in Aula Saudade, Hofbouwstraat 10b in Lievegem-Zomergem, op **DONDERDAG 28 NOVEMBER 2024 om 10 uur.**

Aansluitend zullen we haar urn begraven bij haar echtgenoot in het familiegraf op de Westerbegraafplaats in Gent.

Samenkomst in de aula vanaf 9.30 uur.

U kan uw deelneming betuigen na de dienst.

Mama en mammie van

Patrick Degroote en Sandra,

Michiel en Lotte, Quinten en Satine,

Yves Degroote en Sophie Van Bockstaele,

Maxime, Louis en Marie, Lionel.

Zus, schoonzus en tante van

Liliane Poppe † en kinderen,

Christiane Poppe † en Roger De Winter en kinderen,

Lucas Degroote en Georgette Buyens en kinderen,

Marina Degroote en Dirk Lippens en kinderen.

*Met bijzondere dank aan haar huisarts dr. Jean-Paul Van der Sypt en het ganse team van de palliatieve eenheid van het AZ Sint-Lucas in Gent.*

Micheline kan je begroeten in het funerarium van Van de Velde Uitvaart, Hofbouwstraat 10b in Lievegem-Zomergem, op maandag 25 en dinsdag 26 november, telkens van 18 uur tot 19 uur.

Graag uw correspondentie via Van de Velde Uitvaart, t.a.v. de familie van mevrouw Micheline Poppe, Hofbouwstraat 10b - 9930 Lievegem.

Van de Velde Uitvaart, Hofbouwstraat 10b, Lievegem - Tel. 09 372 73 26

Condoleren: [www.funeralservices.be](http://www.funeralservices.be)



Micheline

1944 - 2024



Tu n'es plus là où tu étais, mais tu es partout là où je suis.

- Victor Hugo -



Ter herinnering aan mevrouw

*Micheline Poppe*

weduwe van de heer Guy Degroote

Gent, 27 juli 1944 - 21 november 2024

Patrick en Sandra, *Michiel en Lotte, Quinten en Satine,*  
Yves en Sophie, *Maxime, Louis en Marie, Lionel,*

danken u voor uw steun en warme blijken  
van deelname in de rouw.

*Als je weer de slaap niet vat,  
gedachten blijven malen,  
als je in een tranenplas  
verdrinkt en blijft verdwalen.*

*Weet dan dat ik ergens ben,  
ik waak en kijk naar jou,  
zoek naar mijn signalen,  
voel maar dat ik van je hou.*

*Ik ben misschien niet tastbaar,  
maar ik ben echt heel dichtbij,  
probeer nu maar te slapen,  
in je dromen ben je vrij.*

