

Germana

1937 - 2024





*We hebben in stilte bij jou gewaakt,
je zachtjes aangeraakt,
je lieve dingen ingefluisterd.
Je bent stilletjes heengegaan ...*

mevrouw

Germana Slock

echtgenote van
de heer Irené Verstraete

geboren in Eeklo op 18 maart 1937
en er zachtjes overleden in het AZ Alma
op 11 april 2024.

~~~

We nodigen u vriendelijk uit om samen afscheid  
te nemen van Germana in Aula Saudade,  
Hofbouwstraat 10b in Lievegem-Zomergem,  
op **ZATERDAG 20 APRIL 2024 om 10.30 uur.**

Aansluitend zullen wij haar te ruste leggen  
in de familiegrafkelder  
op de begraafplaats van Zomergem.

We komen samen in de aula vanaf 10 uur.  
U kan de familie condoleren na de dienst.

Haar naam staat voor altijd geschreven in de harten van

Irené Verstraete, *haar echtgenoot,*

Filip Verstraete en Lia Ledeganck,

Michaël Verstraete en Amélie Van den Berghe,  
Laurens Verstraete en Emmy Ryckaert,  
Mathias Verstraete en Gaëlle Teerlinck,

*haar zoon, schoondochter,  
kleinzonen en schoonkleindochters.*

Haar broer, schoonzussen, nichten en neven van  
de families Slock, Verstraete, Goethals en Verbeke  
nemen eveneens deel in de rouw.

*Met dank aan haar huisarts dr. K. De Buck, alsook aan  
het team van het Wit-Gele Kruis en het AZ Alma in Eeklo  
voor de goede zorgen die zij van hen mocht ontvangen.*

Germana kan begroet worden in het funerarium  
van Van de Velde Uitvaart, Hofbouwstraat 10b  
in Lievegem-Zomergem, op woensdag 17 april  
van 18 uur tot 19 uur.

Graag uw correspondentie via Van de Velde Uitvaart,  
t.a.v. de familie van mevrouw Germana Slock,  
Hofbouwstraat 10b - 9930 Lievegem.

Van de Velde Uitvaart, Hofbouwstraat 10b, Lievegem - Tel. 09 372 73 26  
Condoleren: [www.funeralservices.be](http://www.funeralservices.be)

LS

Van de Velde Uitvaart, Lievegem





Ter nagedachtenis van

mevrouw

*Germana Stock*

echtgenote van de heer Irené Verstraete

*Eeklo, 18 maart 1937 - 11 april 2024*

Irené, Filip en Lia, Michaël en Amélie,  
Laurens en Emmy, Mathias en Gaëlle  
danken u voor uw troostende woorden  
en uw warme blijken van deelname in de rouw.

*Nog nooit was er zoveel verdriet  
Dan op het moment waarop jij deze wereld verliet  
Nog nooit voelde iets zo leeg  
Dan op het moment dat jij je vleugels kreeg  
Maar daar waar jouw leven eindigde  
Eindigde niet jouw verhaal  
Want jij leeft voort in liefde  
In ons allemaal ...*

*G*