



Dag papa,

Je leven is nu achter de rug.
En wat een leven.

Dat leven was niet altijd even gemakkelijk.
Maar wanneer zich problemen stelden
liep je er niet van weg.
Je pakte ze aan, en je was er,
voor iedereen rondom jou.

En, gelukkig maar, waren er ook heel
veel mooie momenten en perioden.
Dan kon je van het leven genieten.
Van dat leven genieten was één van de
vele dingen waar je echt goed in was ...
en meteen was dit ook één van de vele
eigenschappen die we graag en gretig
van je oppikten.

Je was een kei in relativeren.
Over alles een mening hebben hoeft dan niet.
Maar over de belangrijke dingen in het leven
had je wél een mening.
Zo had je die ook aan het einde van je leven.
"Ik wil mezelf zijn aan de meet", zingt Raymond.
Dat was je, papa, voluit.
Bedankt om ons dit nog te tonen, te leren.

Daarom hebben we van je gehouden, papa,
en daarom zullen we dat altijd blijven doen.

Graag uw correspondentie via
Van de Velde Uitvaart,
t.a.v. de familie van Gerard Geeraert,
Hofbouwstraat 10b - 9930 Lievegem.

Van de Velde Uitvaart, Lievegem
Condoleren: www.funeralservices.be



Gerard

1932 - 2024



Gerard

Geeraert

weduwnaar van
Margriet Jacques † 2005

partner van Yolanda Creël

Zomergem,
22 december 1932 - 13 juni 2024

*We hebben in intieme familiekring
afscheid genomen.*

Pépé,

Ik keek er zo naar uit je trots te maken volgend seizoen nu ik zo dicht bij huis kom spelen. Maar ik ben er zeker van dat je elke match samen met mémé vanop de eerste rij zal supporteren. Ik ga je enorm hard missen, maar ik weet dat je altijd in de buurt zal zijn als ik je nodig heb.

Geniet nu maar van je welverdiende rust en doe mémé de groetjes van Jens en mij.

Zijn kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, partner en alle aanverwanten van de families Geeraert en Jacques, bewaren de vele mooie herinneringen aan hem voor altijd in hun hart.

*Van harte dank aan iedereen
die hem goede zorgen,
liefde en vriendschap heeft gegeven,
met in het bijzonder het verzorgend personeel
van Binnenhof 1 en Binnenhof 0 van Ons Zomerheem.*