

EMIEL VAN DE VEIRE

1944 - 2024



Nog nooit was er zoveel verdriet dan op het moment dat jij deze wereld verliet. Nog nooit voelde iets zo leeg dan op het moment dat jij je vleugels kreeg. Maar daar waar jouw leven eindigde, eindigt niet jouw verhaal want jij leeft voort in liefde, in ons allemaal.



Gehuld in de warme geborgenheid van wie hem lief en dierbaar waren,
is thuis in Zelzate zachtjes van ons heengegaan

EMIEL VAN DE VEIRE

echtgenoot van Iliana Standaert

Sint-Joris, 23 mei 1944 - Zelzate, 23 februari 2024

*Oprichter en uitbater van Velo's Van de Veire Sport, samen met zijn vrouw Iliana.
Medestichter van wielervereniging V.C. De Lievespurters.*

Wij nodigen u uit om samen afscheid te nemen in aanwezigheid van
de asurn van Emiel, in Aula Saudade, Hofbouwstraat 10b in Lievegem-Zomergem,
op **VRIJDAG 1 MAART 2024 om 11 uur**. Zijn asurn zullen we liefdevol thuis bewaren.

We komen samen in de aula vanaf 10.30 uur. U kan de familie condoleren na de dienst.

Liever geen bloemen.

Echtgenoot van Iliana Standaert

Vader, grootvader en overgrootvader van

Nadine Van de Veire en Peter Van Slycke
Lorenzo Van Slycke en Josephine Keerman, Luca
Angelo Van Slycke en Sofie Dhaene, Julian
Kurt Van de Veire en Anja Van Caelenberg
Amina Van de Veire en Branko Schollaert, Giovanni
Inneke De Corte en Mathias Vonck
Lisa De Corte en Sander Dierick, Ubbe

Zoon en schoonzoon van

Triphon Van de Veire † en Rosa Miesse †
Maurits Standaert † en Hilda Malis.

*Oprechte dank aan zijn huisarts dr. Hilde Vanderhaegen, zijn thuisverpleegster Kathleen
en het team van palliatieve thuiszorg voor hun bekwame zorgen.
Dank ook aan iedereen die hem liefde en vriendschap heeft gegeven.*

*Emiel kan begroet worden in het funerarium van Van de Velde Uitvaart, Hofbouwstraat 10b
in Lievegem-Zomergem, op dinsdag 27 en woensdag 28 februari, telkens van 18 tot 19 uur.*

Graag uw correspondentie via Van de Velde Uitvaart,
t.a.v. de familie van Emiel Van de Veire, Hofbouwstraat 10b - 9930 Lievegem.



*Al hield je nog zoveel
van het leven,
je had het niet in eigen hand.
Ongevraagd moest je
het opgeven
en wij staan machteloos
aan de kant.*

Van harte dank voor elk woord
of gebaar van troost ...

Van de Velde Uitvaart, Lievegem



*Nog nooit was er zoveel verdriet dan op het moment
dat jij deze wereld verliet. Nog nooit voelde iets zo leeg
dan op het moment dat jij je vleugels kreeg.
Maar daar waar jouw leven eindigde, eindigt niet jouw verhaal
want jij leeft voort in liefde, in ons allemaal.*



Troostende en dankbare herinnering aan

EMIEL VAN DE VEIRE

echtgenoot van Iliana Standaert

Sint-Joris, 23 mei 1944 - Zelzate, 23 februari 2024

*Oprichter en uitbater van
Velo's Van de Veire Sport, samen met zijn vrouw Iliana.*

Medestichter van wielclub V.C. De Lievespurters.

Echtgenoot van Iliana Standaert

Vader, grootvader en overgrootvader van

Nadine Van de Veire en Peter Van Slycke

*Lorenzo Van Slycke en Josephine Keerman, Luca
Angelo Van Slycke en Sofie Dhaene, Julian*

Kurt Van de Veire en Anja Van Caelenberg

*Amina Van de Veire en Branko Schollaert, Giovanni
Inneke De Corte en Mathias Vonck
Lisa De Corte en Sander Dierick, Ubbe*

Zoon en schoonzoon van

Triphon Van de Veire † en Rosa Miesse †
Maurits Standaert † en Hilda Malis.

Je was er altijd voor mij,
je liefde, je kracht, je warmte en je lach
ik zal je missen iedere dag

Iliana

Veel fijne herinneringen verzachten onze smart
voorgoed uit ons midden, maar voor altijd in ons hart

je kinderen

Een boom zonder takken
een hemel zonder blauw
pépé zo is het zonder jou

je kleinkinderen

Pépé lief
te klein ben ik om te begrijpen
te klein om je te verliezen
maar groot genoeg ben ik om van je te houden

je achterkleinkinderen