

*De geest verdween meer en meer achter de wolken
maar het hart is altijd blijven stralen.*



In liefde blijvend met elkaar verbonden
nemen wij afscheid van

mevrouw *Odette Claeys*

weduwe van de heer Roger De Meyer † 2020

geboren in Lovendegem op 2 juni 1930 en zachtjes heengegaan
in het WZC Ons Zomerheem in Zomergem op 29 juni 2024,
getroost door het sacrament van de ziekenzalving.

Odette laat talrijke mooie herinneringen na voor

Katrien De Meyer en Didier Van de Kerckhove, *haar dochter en schoonzoon,*
Vicky Van de Kerckhove en Arne Verbauwhede,
Jordy Van de Kerckhove en Justien D'hooge, *haar kleinkinderen.*

Alle aanverwanten van de families Claeys, De Meyer, De Booser en Welvaert
rouwen mee bij het heengaan van hun dierbaar familielid.

*Met dank aan haar huisarts op rust dr. O. Lampaert, haar huidige huisartsen van
Huisartsenpraktijk Lievegem en het ganse team van het WZC Ons Zomerheem
met in het bijzonder de afdeling Binnenhof 1, voor hun lieve en warme zorgen.*

Wij nodigen u uit om in aanwezigheid van de asurn van Odette afscheid te nemen
in Aula Saudade, Hofbouwstraat 10b in Lievegem-Zomergem,
op **ZATERDAG 6 JULI 2024 om 10.30 uur**. Aansluitend zal haar asurn bijgezet
worden in de urnenkelder van de familie op de begraafplaats van Zomergem.

Bijeenkomst in de aula vanaf 10 uur, gelegenheid tot condoleren na de dienst.

Odette kan begroet worden in het funerarium van Van de Velde Uitvaart,
Hofbouwstraat 10b in Lievegem-Zomergem, op woensdag 3 en donderdag 4 juli,
telkens van 18 uur tot 19 uur.

Graag uw correspondentie via Van de Velde Uitvaart,
t.a.v. de familie van mevrouw Odette Claeys, Hofbouwstraat 10b - 9930 Lievegem.

Odette

Van de Velde Uitvaart, Lievegem

Odette
1930 - 2024



*De geest verdween meer en meer achter de wolken
maar het hart is altijd blijven stralen.*



Liefdevolle gedachtenis aan
mevrouw

Odette Claeys

weduwe van
de heer Roger De Meyer

Lovendegem, 2 juni 1930 - Zomergem, 29 juni 2024

*Katrien en Didier,
Vicky en Arne, Jordy en Justien,
danken u voor uw warme blijken van medeleven, steun en troost.*

Liefste ma, liefste mémé

Je mag nu slapen, rust nu maar zacht.
Na enkele jaren ben je terug bij ons "Mèyerke".

Altijd druk in de weer om ons, vrienden en familie te helpen,
steeds met een glimlach op je gezicht.
Dit van genot, maar soms ook van deugnieterij.
Je stond steeds voor ons klaar, niets was jou te veel.
We zullen deze mooie momenten missen, maar meer dan ooit koesteren.

Bedankt voor alle lieve zorgen, je had het hart op de juiste plaats.
Je was een fantastische echtgenote, een super moeder
en een geweldige mémé.
Ons "Odetje", we zullen je missen!