

Clara

1928 - 2024





*In alle stilte
ben je van ons heengegaan,
maar je blijft
in onze gedachten verder leven.*

mevrouw

Clara Van Hoorebeke

weduwe van
de heer Remi De Poorter † 2005

geboren in Sleidinge op 8 februari 1928
en zachtjes van ons heengegaan
in het WZC De Linde
in Waarschoot op 13 juni 2024.

~~~

We nodigen u uit om samen afscheid te nemen  
van Clara in aanwezigheid van haar asurn  
in Aula Saudade, Hofbouwstraat 10b  
in Lievegem-Zomergem,  
op **DONDERDAG 20 JUNI 2024 om 11.30 uur.**

Aansluitend volgt de bijzetting  
in het columbarium  
op de begraafplaats van Waarschoot.

We komen samen in de aula vanaf 11 uur.  
U kan de familie condoleren na de dienst.

Dit melden u met droefheid

Monique De Poorter en Daniël Creël,  
*haar dochter en schoonzoon,*

Sonny Janssens,  
Susy Janssens en Danny Vervinckt,  
Cindy Creël en Joyce De Meyer,  
*haar kleinkinderen,*

Silke Janssens en Jarno Van de Voorde,  
Giani Willems en Chelsea De Rycke,  
*haar achterkleinkinderen,*

Leon Van de Voorde,  
Remi Van de Voorde,  
*haar achterachterkleinkinderen.*

Haar zussen, broers, schoonzussen, schoonbroers,  
nichten en neven van de families Van Hoorebeke en  
De Poorter nemen eveneens deel in de rouw.

*Met dank aan haar huisarts dr. S. Gehesquiere, alsook  
aan het team van het WZC De Linde in Waarschoot voor  
de bekwame zorgen die zij van hen mocht ontvangen.*

Graag uw correspondentie via Van de Velde Uitvaart,  
t.a.v. de familie van mevrouw Clara Van Hoorebeke,  
Hofbouwstraat 10b - 9930 Lievegem.

Van de Velde Uitvaart, Hofbouwstraat 10b, Lievegem - Tel. 09 372 73 26  
Condoleren: [www.funeralservices.be](http://www.funeralservices.be)

VH



Van de Velde Uitvaart, Lievegem



Dankbare en liefdevolle herinnering aan

mevrouw

*Clara Van Hoorebeke*

weduwe van  
de heer Remi De Poorter

*Sleidinge, 8 februari 1928 - Waarschoot, 13 juni 2024*

Monique en Daniël,  
kinderen, klein- en achterkleinkinderen  
danken u voor uw lieve woorden van troost  
en uw warme bliken van deelname in de rouw.

*Sterven doe je niet ineens  
maar af en toe 'n beetje  
en alle beetjes die je stierf  
't is vreemd, maar die vergeet je.  
Het is je dikwijls zelfs ontgaan,  
je zegt: "ik ben wat moe",  
maar op 'n keer dan ben je aan  
je laatste beetje toe.*

- Toon Hermans -

