

*S*terk, kranig en mild  
haar lasten in stilte dragen  
geven en nimmer vragen  
haar handen hebben voor ons gewerkt  
haar hart heeft voor ons geklopt  
haar ogen hebben ons tot het laatst gezocht.





Gehuld in de warme geborgenheid van haar gezin  
en getroost door het sacrament van de ziekenzalving,  
is zachtjes van ons heengegaan

mevrouw  
*A* **Adrienne Bauwens**

weduwe van  
de heer Jozef Rijckaert † 2017

Kluizen, 16.08.1933 - Zomergem, 03.07.2024

*Lid van Ferm, OKRA en Samana Zomergem.*

Wij nodigen u uit om samen afscheid te nemen  
in de Sint-Martinuskerk van Lievegem-Zomergem,  
op **ZATERDAG 13 JULI 2024 om 11 uur.**

Aansluitend zal zij bij haar echtgenoot begraven worden  
in het familiegraf op de begraafplaats van Zomergem.

Samenkomst en begroeting in de kerk  
vanaf 10.30 uur.

U kan Adrienne een laatste groet brengen  
in het funerarium van Van de Velde Uitvaart,  
Hofbouwstraat 10b in Lievegem-Zomergem,  
van maandag 8 t.e.m. woensdag 10 juli,  
telkens van 18 tot 19 uur.

Er is een parochiale namis in dezelfde kerk  
op zondag 11 augustus 2024 om 9 uur.

Mama en oma van

Michaël en Christien Van Laere - Rijckaert,  
Hannelore en Hakim, Noé-Lise, Lias,  
Isalien en Joakim,  
Ingeborg,  
Siglinde en Stef,

Ignace en Hilde Vermaele - Rijckaert,  
Benoit,  
Margaux en Viktor.

Zus, schoonzus en tante van

Antoine † en Mariette Bauwens - Van Laere en familie,  
Firmin † en Antoinette Verzee - Bauwens en familie,  
Adrien † en Christiane Bauwens - Van Beneden en familie,  
Robert † en Gerarda † Verdegem - Rijckaert en familie,  
Zuster Rita Rijckaert †,  
André † en Maria † Perreman - Rijckaert,  
Herman † en Andrea De Smet - Rijckaert en familie,  
Maurice † en Maria Rijckaert - Bauwens en familie,  
Leon † en Godelieve Rijckaert - Perreman en familie,  
Roger en Anna † Schauvliege - Rijckaert en familie,  
Gerard en Imelda Rijckaert - Matthys en familie.

De families Bauwens, Rijckaert, De Roo en Neyt rouwen mee.

*We zijn dankbaar voor de liefdevolle en warme manier waarop  
het team van het Wit-Gele Kruis en van Palliatieve Thuiszorg  
zo menswaardig en bekwaam voor haar gezorgd hebben.*

*Dank ook aan de familie, vrienden en buren  
voor de lieve bezoeken.*

Graag uw correspondentie via Van de Velde Uitvaart  
t.a.v. de familie Rijckaert, Hofbouwstraat 10b - 9930 Lievegem.

Van de Velde Uitvaart, Hofbouwstraat 10b, Lievegem - Tel. 09 372 73 26  
Condoleren: [www.funeralservices.be](http://www.funeralservices.be)



Christien en Michaël, Hilde en Ignace,  
Hannelore en Hakim, Noé-Lise, Lias,  
Isalien en Joakim, Ingeborg, Siglinde en Stef,  
Benoît, Margaux en Viktor,  
danken u voor uw warme blijken  
van medeleven, steun en troost.

Van de Velde Uitvaart, Lievegem



Adrienne

1933 - 2024

*Dankbaar verdrietig om je te moeten afgeven. Zoveel mooie herinneringen, iedere morgen vroeg een sms'je met gdm, de aperitiefjes op zondag, de heerlijke ovenschotels, de liters verse soep, de herstelwerkjes, het luisterend oor, de familiefeestjes, het medeleven met van alles. Bedankt voor zoveel voor ons te doen. Bedankt voor al die kansen welke we kregen. Bedankt voor alle goede raad en vooral voor je onvoorwaardelijke, onbeperkte liefde. Nooit meer: ik ga het vragen aan oma ... Het afscheid was zo intens, we dragen je voor altijd in ons hart. We missen je nu al.*

Xxx  
Christien

*Ma, elke morgen zal ik denken aan jou, ik wil je terug een berichtje sturen maar zal nu geen antwoord meer krijgen ... elke avond zal ik tevergeefs wachten op je "slaapwel" ... het laatste wat je deed voor je naar bed ging ... zo rond 9u ... de laatste dagen steeds vroeger want je was moe ... Elke donderdag zal ik denken, het is omadag, ... maar nu niet meer ...*

*Dank je wel voor elke donderdag, voor elke knuffel, elke wijsheid, elke grap, elk optreden op feestjes, elke lach en elke traan, elk soms onleesbaar sms'je, ook dank je wel voor je dankbaarheid, voor je wijsheid, voor alles ... Ik zal je missen ... Veel groetjes aan pa ...*

Hilde

*Sterk, kranig en mild  
haar lasten dragen  
geven en nimmer vragen  
haar handen hebben voor ons gewerkt  
haar hart heeft voor ons geklopt  
haar ogen hebben ons tot het laatst gezocht*



Ter herinnering aan

mevrouw

**Adrienne Bauwens**

weduwe van

de heer Jozef Rijckaert

Kluizen, 16.08.1933 - Zomergem, 03.07.2024

Lid van Ferm, OKRA en Samana Zomergem.

omajtje



'd kus'. Hanne, Isa, Inge, Benoit, Sig, Margaux, Mila