

Gaby Galens

14.02.1926 - 31.10.2025



*Ik ben zo moe na deze lange reis.  
Al wat ik vraag is een rustige slaap  
en dromen van hen die ik liefheb ...*



In de stilte van de nacht  
is in het WZC Ons Zomerheem  
heel zachtjes van ons heengegaan

mevrouw

*Gaby Galens*

weduwe van  
de heer André Van Deynse † 2007

geboren in Zomergem op 14 februari 1926  
en er overleden op 31 oktober 2025,  
getroost door het ziekensacrament.

~~~

We nodigen u uit om samen afscheid te nemen  
rond de asurn van Gaby in de kapel  
van het WZC Ons Zomerheem,  
Dreef 47 in Lievegem-Zomergem,  
op **VRIJDAG 7 NOVEMBER 2025 om 10.30 uur.**

Aansluitend volgt de bijzetting  
bij de asurn van haar echtgenoot  
in het columbarium op  
de begraafplaats van Zomergem.

Samenkomst met gelegenheid om de familie  
te groeten in de hal van de kapel vanaf 10 uur.

Gaby laat zoveel mooie herinneringen na voor

Marie-Paul Van Deynse en Carlos

Thomas en Kimberly

Arnaud, Maxim ☆, Henri

Christine Van Deynse en Frank

Séverine en Glenn

Aster, Rena

*haar kinderen, kleinkinderen  
en achterkleinkinderen.*

Haar zussen, broer, schoonzussen, schoonbroer,  
nichten en neven van de families Galens en Van Deynse  
delen mee in het verdriet.

*Met oprechte dank aan haar huisarts dr. Christien Rijckaert,  
het voltallige team van het WZC Ons Zomerheem met in  
het bijzonder de afdeling Horizon 2, en iedereen die haar  
met liefde, vriendschap en goede zorgen omringd heeft.*

Graag uw correspondentie via Van de Velde Uitvaart,  
t.a.v. de familie van mevrouw Gaby Galens,  
Hofbouwstraat 10b - 9930 Lievegem.

Van de Velde Uitvaart, Hofbouwstraat 10b, Lievegem - Tel. 09 372 73 26  
Condoleren: [www.funeralservices.be](http://www.funeralservices.be)



De familie dankt u  
voor elk woord of gebaar van troost.

Van de Velde Uitvaart, Lievegem



*Ik ben zo moe na deze lange reis.  
Al wat ik vraag is een rustige slaap  
en dromen van hen die ik liefheb ...*



Dankbare herinnering aan

mevrouw

*Gaby Galens*

Zomergem, 14 februari 1926

-

31 oktober 2025

weduwe van de heer  
André Van Deynse † 2007

Beetje bij beetje  
moesten we je verlaten,  
we konden uiteindelijk  
niet meer met je praten.

Die blik, die stilte,  
dat deed vaak zo zeer,  
de mama van vroeger  
was je niet meer.

We zagen heel goed  
je stille verdriet  
maar helpen  
konden we je niet.

De leegte zonder jou  
is met geen pen te beschrijven,  
de leegte zonder jou zal altijd blijven.  
Maar veel fijne herinneringen  
verzachten onze smart,  
voorgoed uit ons midden  
maar altijd in ons hart.