



DANIËL VAN HECKE

2410111942 - 2411112025

Graag geziene echtgenoot, vader en grootvader van

Marita D'hooge,

Tom en Sylvie Van Hecke - Wafflard,

Emile, Gilles, Mateo,

Guy en Aicha Van Hecke - Samandoulougou.

Delen mee in de pijn van dit verlies

zijn zussen, broer, schoonzussen, schoonbroers, nichten en neven  
van de families Van Hecke, D'hooge, Van de Steene en Hallaert.

Graag uw correspondentie via Van de Velde Uitvaart, t.a.v. de familie  
van de heer Daniël Van Hecke, Hofbouwstraat 10b - 9930 Lievegem.

Van de Velde Uitvaart, Hofbouwstraat 10b, Lievegem - Tel. 09 372 73 26

Condoleren: [www.funeralservices.be](http://www.funeralservices.be)

*Niemand weet wat leven is, alleen dat het gegeven is.  
Zo dankbaar voor wat de natuur ons heeft gegeven, zo blijf jij immer liefdevol in ons leven.*



Net na middernacht is thuis in Korteboeken  
plots van ons heengegaan

de heer

**DANIËL VAN HECKE**

echtgenoot van mevrouw Marita D'hooge

Zomergem, 24 januari 1942 - 24 november 2025

Wij nodigen u uit om samen afscheid te nemen in aanwezigheid van  
de asurn van Daniël in de Sint-Martinuskerk van Lievegem-Zomergem (centrum),  
op **WOENSDAG 3 DECEMBER 2025 om 11 uur.**

Aansluitend zullen we zijn asurn begraven in een urnenkelder  
op de begraafplaats van Zomergem.

We komen samen in de kerk vanaf 10.30 uur.  
De offerande zal als blijf van deelname in de rouw aanzien worden.

De familie dankt u voor uw sympathie  
en elk woord of gebaar van troost.

Van de Velde Uitvaart, Lievegem.



A faded, close-up portrait of an elderly man with white hair and a serious expression, wearing a dark suit jacket, white shirt, and dark tie. The background is a soft, light gradient.

*Niemand weet wat leven is,  
alleen dat het gegeven is.  
Zo dankbaar voor wat de natuur  
ons heeft gegeven,  
zo blijf jij immer liefdevol in ons leven.*



Ter herinnering aan

de heer

DANIËL VAN HECKE

echtgenoot van  
mevrouw Marita D'hooge

Zomergem, 24.01.1942 - 24.11.2025

De boom stond  
in alle pracht te groeien.

't Was zonde dat men  
de takken zou snoeien.

Er verschenen vruchten  
en men hoorde de boom  
soms zuchten.

Plots werden de bladeren  
het hangen moe  
en vielen één voor één  
naar de grond toe.

Oud, grijs, stil en teer  
maar telkens in de lente  
bloeide hij weer  
maar één keer, niet meer ...